

Μήπως κατάλαβες τώρα;

Του Βασίλη Θεοδωρόπουλου

«Η Ιστορία θέλει πατριωτισμόν, νά ειπής καί τών φίλωνέ σου καί τά καλά και τα κακά, καί τοιούτως φωτίζονται οί μεταγενέστεροι όπου θά τήν διαβάσουν, νά μήν πέφτουν σέ λάθη καί τότε σκηματίζονται τα έθνη» (Στρατηγός Μακρυγιάννης)

Μήπως κατάλαβες τώρα; Μήπως άνοιξες τα μάτια σου κι είδες την πραγματικότητα; Τι συνέβαινε τόσα χρόνια γύρω σου κι εσύ εθελουφλούσες, οχυρωμένος πίσω απ` την όποια άνεση σου παρείχαν; Κι έτσι γέμισες από άχρηστα καταναλωτικά αγαθά; Σπίτι στην πόλη, αλλά και στην εξοχή, TV στο σαλόνι plasma, αλλά και στα υπνοδωμάτιά σου, αυτοκίνητο για την πόλη, ένα ή δύο, ίσως και cayenne, τζιπάρα 2000 κυβικών για τις ...διακοπές σου, οι ντουλάπες και τα ντουλάπια σου τίγκα στα ρούχα, όλο αγοράζες ντουλάπες να τα βάλλεις, μη τα φάει το καυσαέριο κι ο σκώρος... Αμ για τα παιδιά; Στο ακριβότερο ιδιωτικό κι από `κει και πέρα, νάσου αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, μπαλέτο, ταε-κβο-ντό, καράτε, φροντιστήρια (που άρχιζαν απ` το δημοτικό σχεδόν...), να πηγαινοέρχονται στο σπίτι οι δάσκαλοι κι οι καθηγητές για ιδιαίτερα...

Κατάλαβες τώρα, τι σου συνέβαινε κακόμοιρε; Πόσο, μα πόσο, πλανεμένος ήσουνά...

Μήπως κατάλαβες τώρα, γιατί σου δίνανε – τζάμπα - κάρτες οι τράπεζες; Κι υπέγραφες συμβάσεις, με τα ψιλά εκείνα στο τέλος των σελίδων γραμματάκια, που ούτε που τα είχες ποτέ σου διαβάσει; Για να σου πάρουν το πατρικό σου. Δεκάρα δεν δίνανε για τις δόσεις σου... Ούτε που τους ένοιαζε, άλλωστε... Να μην τους πληρώνεις ήθελαν, κατά βάθος... Άσε, που δεν το `λεγαν ανοιχτά... Με τέτοια τυπωμένα χαρτιά, σου πήραν και σου παίρνουνε το σπίτι, το χωράφι, το μαγαζί, την επιχείρηση... Ανελέητοι, αδυσώπητοι, σαρκοφάγοι, αιμοδιψείς... Αυτό είχαν στο βάθος του μυαλού τους: Την εκ προμελέτης δολοφονία σου, την καταστροφή σου... Κι εσύ, κοκορευόσουνα, να δείχνεις τις κάρτες επιδεικτικά στο ανοιχτό σου πορτοφόλι, ή να το πετάς με καμάρι στο ...super market ή στη μπουτίκ της γειτονιάς σου... Λες κι ήσαν δικά σου χρήματα, κάτι σαν προέκτασή σου, του ανδρισμού σου ή της θηλυκής σου οντότητας...

Μήπως κατάλαβες τώρα, γιατί σε χώσανε στο χρηματιστήριο; Όταν ένας πρωθυπουργός της χώρας κι άλλοι μάτσο υπουργοί προέτρεπαν τον απλό κόσμο να βάλει το κομπόδεμά του στο στημένο παιγνίδι του χρηματιστηρίου, δεν εννοούσαν ακριβώς τις παραγωγικές επενδύσεις, αλλά τον τζόγο. Στη βάση σε παρέσυραν να παίξεις... Κι άνοιγαν, η μια πίσω απ` την άλλη οι ΕΛΔΕ χρηματιστηριακές εταιρείες, σαν μανιτάρια στο δάσος, μετά το απόβρεχο... Ως και στο τελευταίο κουτσοχώρι... Κι όλοι κέρδιζαν, εκατομμύρια δραχμούλες... Τι μας λες, βρε εξυπνάκια; Ποιος τά `χασε να τα βρεις εσύ; Κι όλοι γίνανε expert στις χρηματιστηριακές business κι ο ένας συμβούλευε τον άλλον, με ύφος 18 καρατίων αποφοίτου του UCLA ή του NYU, που μόλις επέστρεψε απ` τη Wall Street... Και κοντά σε σένα, αυτοί οι ξύπνιοι, έπαιξαν σε αβέβαιες δικές τους καλοστημένες κι ανύπαρκτες εταιρείες, με μετοχές

δήθεν υψηλής απόδοσης, μαζί με τα δικά σου και τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων, δήθεν να κερδίσεις κι εσύ – άμοιρε - απ` τα πιθανά κέρδη, όταν έφτανες στη σύνταξη... Κι ούτε που άνοιξε μύτη, σαν η φούσκα έσκασε, γιατί όλοι είσαστε χαμένοι κι ότι είχες στην τράπεζα σερμαγιά, πάει το `χασες το κομπόδεμα και μάλιστα βρέθηκες και χρεωμένος με δάνεια, αλλά και μ` ένα μάτσο κουρελόχαρτα για το τζάκι του ...εξοχικού σου στο βουνό...

Μήπως τώρα κατάλαβες, ότι κάποιιο γύρω –γύρω απ` αυτούς που τότε σε παρότρυναν να παίξεις, γίνανε πάμπλουτοι σε μια νύχτα, ανταλλάσσοντας τον πλούτο σου, τον ιδρώτα σου, μ` αέρα, στην καλύτερη περίπτωση ...κοπανιστό; Κι αντίς να δανειστούν απ` τις τράπεζες, τους τα ...χάρισες, άφρονα, κι αυτοί μεν ζουν τώρα καλά, αλλά εσύ ...χειρότερα δεν γίνεται; Άσε, που δεν τιμωρήθηκε κανείς τους... Γιατί, δυστυχώς τώρα διαπίστωσης, πως είναι αυτοί που τόσα χρόνια ψήφιζες και χαιρέταγες, προεκλογικά, καμώνοντας, στους γύρω σου, τον σπουδαίο ή τον μάγκα... Να σου ζήσουν οι λεβέντες... να μας ζήσουν, καλύτερα, γιατί είναι οι ίδιοι, που μας έφεραν ως εδώ και μάλιστα ατιμώρητοι και τώρα κόπτονται να μας σώσουν, δια της ...εξαχνώσεως, να μην μολυνθεί και το περιβάλλον... Πράσιν` άλογα, δηλαδή...

Μήπως και κατάλαβες τώρα, γιατί, άραγε, γουστάρουν τόσο την. . . «ελεύθερη αγορά»; Μα φυσικά, το κατάλαβες, αλλά αργά: Για να κλείσει ο μπακάλης, ο χασάπης κι ο φούρναρης της γειτονιάς σου κι έτσι να υποχρεωθείς να στέλνεις τον κόπο σου στα μεγαλομπακάλικα ή μεγαλοχασάπικα της Γερμανίας, της Γαλλίας ή της Ολλανδίας... Σε βγάλανε, ψαράκι, απ` τη γυάλα σου και στη συνέχεια σε πέταξαν στον ωκεανό με τα σκυλόψαρα, πού `χουν τους δικούς τους κανόνες. . . διατροφής. Μάλιστα, με διατροφή Light, διαίτης... Προσέχουν, δηλαδή, τη χοληστερίνη και την πίεσή σου... Άσε, που φροντίζουν και για τους τοκογλύφους σου. Οι τράπεζες έκλεισαν τη στρόφιγγα των δανείων κι επιχορηγήσεων, οπότε μοναδική πηγή «ρευστού» οι αγαπημένοι μας τοκογλύφοι, που κάνουν πάρτι, όπως στην παλιά ελληνική ταινία, με τον αξέχαστο Κωνσταντάρρα...

Μήπως κατάλαβες τώρα, γιατί εισήγαγαν, με τέτοιο τρόπο την κρίση; Αυτό προκύπτει – κάπως - από έρευνα, που πραγματοποίησε η ΓΣΕΒΕΕ, σε συνεργασία με την εταιρία MARC, για τις επιπτώσεις της κρίσης στις καταναλωτικές συνήθειες των ελληνικών νοικοκυριών. Σύμφωνα με την έρευνα, η μηνιαία μείωση των δαπανών για είδη διατροφής, κυμαίνεται μεταξύ 45 και 75 ευρώ, ενώ το 74% των νοικοκυριών, με έσοδα έως 1.000 ευρώ, περικόπτουν δραστικά απ` τα είδη διατροφής, για ν` αντεπεξέλθουν στην οικονομική κρίση και να πληρώσουν τους λογαριασμούς και τις υποχρεώσεις τους. Επίσης τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν, ότι 6 στα 10 νοικοκυριά είναι στο όριο, να μην μπορούν να πληρώσουν τους φόρους, τους λογαριασμούς του ρεύματος και της ύδρευσης ή τα δάνειά τους, ενώ το 13,5% δεν διαθέτει το απαραίτητο εισόδημα, ούτε για την κάλυψη των βασικών αναγκών. Το 74,9% των νοικοκυριών αναμένει νέα μείωση εισοδημάτων, εντός του 2012, ενώ προχωρούν σε δραματικές περικοπές στην κατανάλωση, μετά απ` την οριζόντια μείωση εισοδημάτων, με το 76% των νοικοκυριών, με εισοδήματα ως 1.000 ευρώ, να έχει κάνει περικοπές στις δαπάνες ειδών διατροφής, ενώ το 93,1%, αντίστοιχα περιόρισε τις δαπάνες για ένδυση κι υπόδηση.

Μήπως κατάλαβες τώρα, γιατί – ξαφνικά - αγαπήσανε τους «οικονομικούς μετανάστες», τόσο πολύ, οι εκλεγμένοι «φιλεύσπλαχνοι πολιτικοί» μας; Γιατί θέλουν πιο φτηνά εργατικά χέρια απ' τα δικά σου, γιατί η δυστυχία τους αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα σ' αυτούς σ' αντίθεση με σένα. Και τώρα προσπαθούν να σε κατεβάσουν στο επίπεδο αυτών των δύσμοιρων, που εσύ περιφρόνησες και δεν αγωνίστηκες μαζί τους... Ίσως γιατί κι εσύ τους χρησιμοποίησες, κορόιδο κρυφοαποικιοκράτη, που ξαφνικά ένοιωσες μεγάλος και ...σπουδαίος... Και τώρα, γιατί περιμένεις αυτοί να σε καταλάβουν; Ήταν κι είναι στο περιθώριο... Σ' αυτό που κι εσύ σε λίγο θα ...περάσεις, με τις ευλογίες τους... Κατάλαβες τώρα, ψαράκι, πόσο αξίζει η «γυάλα» σου; Γιατί αυτή είναι η καλύτερη γωνιά στον κόσμο - το καλύτερο οικόπεδο - και την κοστολογούν μόλις 300 δις ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των... αρχαιοτήτων... Και δεν ντρέπονται καθόλου, οι αχρείοι, όταν παίζουν με «τα όσια κι ιερά σου»: Έκκληση στην κυβέρνηση να παραχωρήσει με τη μορφή ενοικίου σε ιδιώτες την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα, ώστε να εισρεύσουν χρήματα στα δημόσια ταμεία, απευθύνει ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος: *«Αντί να κοπεί ο μισθός και η σύνταξη, καλύτερα να ενοικιάσει η πολιτεία την Ακρόπολη και όχι μόνον. Να ενοικιάσει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, τους Δελφούς, τον Ναό του Απόλλωνα, όλους και μάλιστα τώρα»...* Το θέμα της «αξιοποίησης» των αρχαιολογικών χώρων από ιδιώτες, επανήλθε ξαφνικά τόσο εσωτερικά, όσο και στο εξωτερικό. Δεν είναι μόνον ο κ. Γιακουμάτος, που θέλει να νοικιαστεί η Ακρόπολη, αλλά και ΜΜΕ του εξωτερικού, που επαναφέρουν με ξεδιαντροπιά το θέμα... Βέβαια, αν είναι να γεμίσουν τα δημόσια ταμεία, η λύση είναι να φτιαχτεί «Μουσείο με Πολιτικά Απολιθώματα», με λεζάντα τις κατά καιρούς θέσεις, που έχουν στηρίξει, μέσω δηλώσεων και δημόσιων τοποθετήσεων... Θα τρέχει ο κόσμος να κάνει ουρές, για να γελάσει το χειλάκι του... Αν τά `κουγε ο Καραϊσκάκης κι ο Μακρυγιάννης, τι άραγε θα `λεγαν νομίζεις;

Μήπως κατάλαβες τώρα, γιατί άλλαξαν το όνομα της Εθνικής Οδού; Για να θέλεις περί τα 20 ευρώ περίπου, για να πας από Αθήνα στη Θεσσαλονίκη κι άλλα τόσα να γυρίσεις... Και μάλιστα, χρησιμοποιώντας την Εθνική σου Οδό, που εσύ έφτιαξες με τους φόρους σου, ενώ αυτοί... Έβαλαν τα δυνατά τους να την ξεπουλήσουν σε ημέτερους κι υμέτερους, στον κάθε «ομορφονιό», που παριστάνει τον... εργολάβο... Αυτό τό `καναν τα «γαλάζια παιδιά» και το διατήρησαν και τα «πράσινα παιδιά» κι όταν οι πολίτες του κινήματος «δεν πληρώνω» ξεσπάθωσαν, μάνιασαν... τα παιδιά κι άλλαξαν ως και το ...νόμο ακόμη! Να τους χαλάσουμε τη δουλειά, το τάξιμο στον «ομορφονιό» κρατικοδίαιτο εργολάβο; Να μην εισπράττουν ρεγάλο σε κρατικό δρόμο; Ποιος να το διανοηθεί; Ποτέ, μη τζιζ, παιδιά...

Μήπως κατάλαβες τώρα, γιατί σου πουλάνε φθηνά τα... χαζοκούτια της plasma TV; Για να σε κάνουν «να τρως κουτόχορτο στα λιβάδια των... σήριαλς»... Ελληνικά, ποιότητας...κατσαρόλας, τούρκικα...πλούσιων νέο-αγάδων! Άσε τα δελτία ειδήσεων... Ν' ακούς και να τσιμπέσαι, αν οι τηλεαστέρες ζούνε στην ίδια με σένα χώρα! Κι έτσι να σε πετάνε μπαλάκι από «τη μεσημεριανή χαζοβιόλα» και «κουτσομπόλα», στον «απογευματινό, πληρωμένο τελάλη» της προπαγάνδας τους. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, μια θλιβερή παρέλαση υπερεκτιμημένων «nothing», με καμιά ειδικότητα, με καμιά μόρφωση, με καμιά κουλτούρα, στον αέρα.

Μήπως κατάλαβες τώρα, γιατί σ' έδωξαν απ' το χωριό κι απ' τη γη σου, δίνοντάς σου μια θέση στο. . . «δημόσιο»; Μήπως κατάλαβες γιατί σου `διναν τόσες «μαύρες» ή «πέτσινες» επιδοτήσεις, που η χώρα ...έμοιαζε με τριώροφη ευρωπαϊκή πολυκατοικία κι έλεγες εσύ πως ξεγέλασες του ...κουτόφραγκους; Μα για να μπορούν να εισάγουν τα πάντα από χώρες- αποικίες, αλλά και για να τα δώσουν δωρεάν στους νέους. . . «εποίκους» ή στα νέα σου αφεντικά... Και τα λεφτά αυτά εσύ τα χάλαγες στα μπουζούκια, στα καφενεία των χωριών με πρέφα και ...καφεδάκια κι ουζάκια, οι μετανάστες δούλευαν, εσύ ...αρχοντοχωριάτης, στη δε καλύτερη περίπτωση αγόραζες τόσα τρακτέρ, λες κι οι ελληνικοί κάμποι ήταν μεγαλύτεροι, σ' επιφάνεια, απ' την Ουκρανία και τη Ρωσία αθροιστικά!

Μήπως κατάλαβες τώρα, γιατί πρέπει το ζευγάρι να δουλεύει σε δυο δουλειές, τουλάχιστον, ενώ ο παππούς θα πρέπει να δουλεύει ακόμα και στα. . . 70 του κι η γιαγιά να ζαλικώνεται ως τα ...68 της; Άσε, που εσύ πια ζεις χωριστά τους... Κι επειδή δουλεύεις κι εσύ κι η γυναίκα σου, τα παιδιά τα προσέχει Φιλιπινέζα ή Βουλγάρα κι έτσι η γενιά των παιδιών σου θά `χει μητρική γλώσσα τα... Φιλιπινέζικα ή τα Βουλγάρικα... Έτσι τα παιδιά μεγαλώνουν μόνα τους, χωρίς κανένα προσανατολισμό, δίχως αρχές. Για να χαθεί, με τον τρόπο αυτό, η «καταραμένη» φυλή σου. Τούτο το ξέρουν πολύ καλά και γι' αυτό προωθούν την. . . υπογεννητικότητα... και καταργούν τους ανάλογους νόμους! Μάλιστα, για να `ναι σίγουροι, δεν στέλνουν και βιβλία ελληνικών στα σχολεία... παρά τα αγγλικά! Έτσι, σκέφτονται, θα χαθεί σε λίγο κι η γλώσσα μας, κούνια που τους κούναγε...

Μήπως κατάλαβες τώρα, γιατί στη Βουλή δεν μπαίνει κανένας σοβαρός άνθρωπος πια; Επειδή αυτός, δεν θέλει ν' ανήκει σ' αυτόν τον πολιτικό θίασο, που προδιαγράφουν οι κομματικές λίστες, τις οποίες συντάσσουν κυρίαρχα οι ντόπιοι τοποτηρητές της παγκοσμιοποίησης, μαζί με τις «Άγιες Οικογένειες» του τόπου. Που θέλεις δε θέλεις, πρέπει να τους υποστείς... Γιατί είναι οι «Ελέω Θεού» ηγήτορές μας, έχουν στο DNA τους την υποχρέωση αυτοί να κυβερνούν κι εμείς να τους ψηφίζουμε! Έτσι, στο θέατρο, που, δυστυχώς, λέγεται... Βουλή, δεν θα βρείτε σήμερα, σχεδόν κανέναν απ' τους λαμπρούς Έλληνες διανοητές κι επιστήμονες, επειδή δεν είναι... θεατρίνοι, επειδή δε θέλουν να ψεύδονται ή να παίζουν τους πολιτικούς... Φυσικά υπάρχουν οι εξαιρέσεις, οι φωτεινές εξαιρέσεις... Όπως κι αυτοί τελευταία λένε, ντρέπονται που συνυπάρχουν με τους «yesmen», ανεπάγγελτους, υποψήφιους σωτήρες μας... Έτσι τα ` αφεντικά μας κυβερνούν «κατά βούληση» και δίχως αντιρρήσεις. Σήμερα, στις επικείμενες εκλογές, έχουμε όλοι την ευκαιρία να ψηφίσουμε τα κόμματα, που θα έχουν - κατά τεκμήριο - άξιους υποψήφιους, στέλνοντας τους κακούς «ηθοποιούς» στο ...πάλκο τους!

Μήπως κατάλαβες τώρα, γιατί τα κάνουν όλ' αυτά; Επειδή είν' υπεύθυνοι για τον κάθε Έλληνα, που θα ...γεννηθεί, για την κάθε Ελληνίδα, που δεν θα ...γεννηθεί. Γιατί δεν θέλουν άλλους Έλληνες, σ' αυτόν τον τόπο. Ούτε στο γένος, ούτε στη σκέψη, ούτε στη γλώσσα, ούτε στη νοοτροπία... Να το θυμάστε αυτό κι όλοι μαζί να το αποτρέψουμε ενσυνείδητα, σε πρώτη φάση με την ψήφο μας...

Και μάλιστα τελευταία, με την αύξηση του αριθμού των αστέγων (που λένε πως ξεπερνούν τις 25.000...), ο φιλεύσπλαχνος και υποψήφιος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ κ.

Υπουργός Υγείας (και τέως Εργασίας), σκέφτεται να ορίσει νομικά «το πρόβλημα των αστέγων» και να ορίσει το που αυτοί θα πρέπει να ...φιλοξενούνται. Ούτε κουβέντα για κοινωνική αλληλεγγύη. Και πώς να υπάρχει, τη στιγμή που ο κύριος αυτός «έβαλε τα δυνατά του», ώστε να διαλύσει σε μόλις 16 μήνες κάθε έννοια κοινωνικού κράτους, αλλά και το οικοδόμημα του ΕΣΥ, που για 26 χρόνια υπήρξε η ...λύση στην προσφορά υγείας στον λαό μας.

Αλήθεια, μήπως κατάλαβες, ποια είναι η συνεισφορά του νέου Πρωθυπουργού μας κ. Παπαδήμου; Γιατί μέχρι τώρα κάνει, ότι έκανε κι ο κ. Παπανδρέου. Ακολουθεί δηλαδή τις οδηγίες κι ενδίδει στις απαιτήσεις της εσωτερικής κι εξωτερικής Τρόικα. Ε, τότε τι τον θέλουμε, αν κάνει τα ίδια; Ο κ. Παπαδήμος έχει κάτι διαφορετικό στο μυαλό του, ώστε να βγούμε απ' την κρίση ή θα επιμείνει στην εφαρμογή ενός προγράμματος, που απέτυχε παταγωδώς κι όξυνε τα προβλήματα, αντί να τα επιλύσει; Ο κ. Παπαδήμος, όσο νέος κι αν είναι, κλείνει δυο μήνες Πρωθυπουργός και δεν έχουμε ακούσει να διατυπώσει έστω και μια νέα ιδέα. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Έχει τελικά κάποιο σχέδιο στο μυαλό του ή απλώς βαδίζουμε με τη γνωστή συνταγή: «βλέποντας και κάνοντας»; Τότε, γιατί δεν πάμε σε πρώιμες εκλογές, μήπως κάποιος πιο φρέσκος, έχει μια κάποια ...λύση; Έστω και «περιμένοντας τους βαρβάρους»; Μα είναι ολοφάνερο: Για τη διατήρηση του ...εξαχνούμενου, προσδευτικά, ΠΑΣΟΚ. Που προσπαθεί να παραμείνει, με νύχια και με δόντια, στη θέση των «ισχυρών». Και συνάμα, να διασωθεί η «Αγία οικογένεια»... Σ' αυτή την προσπάθεια συντάσσονται και τα «ελληνικά τζάκια», που έχουν τα συμφέροντά τους, τα ΜΜΕ, αλλά και ...κόμματα, όπως η ΝΔ και ο ΛΑΟΣ...

Οι κύριοι αυτοί και τα όργανά τους, κατ' εντολή των αφεντικών μας, συντελούν σε μια «νέα μορφή γενοκτονίας» στην πατρίδα μας και το ξέρουν πάρα πολύ καλά, επειδή αυτοί είν' εκείνοι, που τη σχεδίασαν και την εκτελούν κατά γράμμα!

Λίγο πριν τελειώσω, φίλε αναγνώστη μου, σου προσφέρω απόφεις ...μερικές αράδες, από ένα εύστοχο άρθρο του κ. **Κώστα Παππά**, στον ιστότοπο [Newstrap](#) στις 12-01-2012: «*Μαθαίνουμε ότι ο κ. Βενιζέλος ετοιμάζει πυρετωδώς με το κομματικό του επιτελείο, την ιδεολογική του πλατφόρμα, για να την καταθέσει την ώρα, που θ' ανοίξουν οι διαδικασίες για το νέο Πρόεδρο στο ΠΑΣΟΚ... Στη χώρα «του είσαι ότι δηλώσεις», μπορεί κι ο κ. Βενιζέλος να μιλήσει στην πορεία των διαδικασιών για «σοσιαλισμό», έτσι κι αλλιώς, αυτό του ξέφυγε στο φορολογικό πολυνομοσχέδιο, που ετοιμάζει, άρα η ανευθυνότητα, απ' ότι γνωρίζουμε, δεν φορολογείται ακόμα... Ποια, αλήθεια ιδεολογική πλατφόρμα, μπορεί να φέρει ο κ. Υπουργός, που ονόμασε «το χαράτσι» της ΔΕΗ, «μίνιμουμ ασφάλιστρο κινδύνου» (άκου τώρα). Το ότι ο κ. Βενιζέλος είν' ένας ιδιοφυής άνθρωπος, δε θέλει συζήτηση, όμως πολλές φορές οι έξυπνοι άνθρωποι, σκάβουν, μέσ' στη ματαιοδοξία τους, μόνοι τους το λάκκο τους κι ο κ. Βενιζέλος το έχει κάνει ήδη μια φορά, βλέπε Ζάππειο... Ο κ. Βενιζέλος, όμως, δεν καταλαβαίνει απ' αυτά και σίγουρα θα προσπαθήσει να δείξει πως θυσιάστηκε πολιτικά, για να βοηθήσει σε κρίσιμη ώρα τον τόπο του. Αυτός δικαιούται να το πιστεύει κι εμείς δικαιούμαστε να μην τον παίρνουμε στα σοβαρά. Περιμένω πάντως, πως και πως, μια κομματική του ομιλία, στην οποία θα τα λέει όλ' αυτά κι ίσως και να προσθέτει το αμίμητο του, επίσης, σοσιαλιστή κ. Γιάννου Παπαντωνίου "Για το σοσιαλισμό σύντροφοι"..."» .
Καταλάβατε τώρα, φίλοι μου;*

Και για να επανέλθουμε στα σωστά μας, θυμηθείτε, πως: *«Οι πόλεις χάνονται, όταν δεν μπορούν να ξεχωρίσουν πια τους κακούς από τους καλούς» (Αντισθένης, Κυνικός φιλόσοφος)...*

.....

ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ 1: Την ίδια μέρα, στον ίδιο ιστότοπο, ο κ. **Παππάς** δημοσιεύει άρθρο του με τίτλο *«Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας στο πλευρό του Εφραίμ»*, όπου μεταξύ άλλων γράφει: *«...Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος θα επισκεφθεί τις επόμενες ημέρες τον Εφραίμ στις φυλακές Κορυδαλλού... Το γεγονός τούτο, το οποίο έχει καίρια πλήξει το κύρος της Εκκλησίας μας και δικαιολογημένως έχει βαθύτατα λυπήσει το ορθόδοξο χριστεπώνυμο πλήρωμα της Ελλάδος και πέραν των ορίων αυτής, ταυτοχρόνως έχει προκαλέσει και σοβαρό προβληματισμό και αυστηρά κριτική διακεκριμένων επιστημόνων του νομικού κόσμου»*, αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΙΣ, που συνεδρίασε την Πέμπτη. Η Εκκλησία εκφράζει «την συμπάθεια απάντων των μελών Αυτής προς τον δοκιμαζόμενο καθηγούμενο, εκφράζουσα άμα και την ευχή και την ελπίδα όπως σύντομα επανεξετασθεί ψυχραιμότερα το ενδεχόμενο αποφυλακίσεώς του». Κι αναρωτιέμαι, αν η Δ.Ι.Σ. της Εκκλησίας της Ελλάδος έχει να επιδείξει ανάλογη – έστω και μια – «ευαισθησία», για τόσους άλλους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας, που για κάποιο πιο απλό κι απαλό ...θέμα, έχουν εγκλειστεί στις φυλακές, λ.χ. για οικονομικά ή πολιτικά θέματα... Να μας πουν έστω και μια φορά... Κατά την Ευαγγελική ρήση, έστω... Άραγε να γνωρίζουν, κατά που πέφτουν οι φυλακές;

ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ 2: Την υποψηφιότητά του για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε – μεταξύ των άλλων – κι ο τ. Υπουργός κ. Στέφανος Τζουμάκας, που δήλωσε πως διαφωνεί με την πολιτική του τ. Πρωθυπουργού, προσθέτοντας ότι: *«Άλλο να ηττάται μια πολιτική και άλλο να συγκεντρώνεται μια ομάδα ανθρώπων της εξουσίας, που με πρωτοφανή μέσα θέλουν να καταλάβουν την ηγεσία ενός κόμματος»*... Άλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε, δηλαδή... Μήπως καταλάβατε, που το πάει; Τώρα που τα ποσοστά του κινήματος, σε λίγο θα «υπερφαλαγγιστούν» απ' τη Δημοκρατική Αριστερά (σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση), όλοι οι μέχρι τούδε διαγκωνιζόμενοι περί την εξουσία «δελφίνοι», ένας –ένας θ' απομακρύνονται απ' τη «ζεστή αγκαλιά» του τ. Πρωθυπουργού, ακόμη κι αυτοί που όλο τον προηγούμενο καιρό ήταν ...κοντά του! Αυτό είναι το μάθημα της «αχαριστίας», σ' όλο του το μεγαλείο...

ΥΓ. Το άρθρο μου αυτό αφιερώνεται στον αδερφό και φίλο **Θανάση**, για τη γιορτή του... **ΜΑΚΗ & ΝΑΝΣΥ**, αδέρφια περιμένω τη συνέχεια της δικής σας – όπως και της δικής του...- πέννας... Είναι γνωστό πως: *“To hold a pen is to be at war.” - Voltaire*

.....

Αθήνα 15-01-2012

Αγαπητοί φίλοι. Αν βρείτε το παραπάνω κείμενο ενδιαφέρον και πραγματικό, παρακαλείσθε να το προωθήσετε.
Στις μέρες που ζούμε η ενημέρωση είναι μια μορφή αντίστασης που μας την προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία την οποία και χρησιμοποιούν κατά κόρον οι εξωθεσμικές δυνάμεις, που δρουν πάντα στο. . . σκοτάδι.