

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ



“ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ
ΝΑΤΑΣΣΑ Ν. ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ
nspagadorou@kerdos.gr

Στι συνέπει ο κ. Παπούλης αναφέρεται στο άνοιγμα του ιατρικού επαγγέλματος, σημειώνοντας πως «εάν θέλουμε να εξυγίανουμε το σύστημα, δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε ανεξέλεγκτα σουπερμάρκετ υγείας σε κάθε γεπονιά», ενώ ο ιατρικός κόσμος εδώ και χρόνια υποστηρίζει τη δημιουργία του υγειονομικού χάρτη ανά ειδικότητα και Περιφέρεια, μιλά για τη χορήγηση μεθαδόνης από τα νοσοκομεία, τονίζοντας πως «μέλημα της κυβέρνησης και των γιατρών είναι να υπάρξει θεραπεία και όχι συντήρηση της εξάρτησης», ενώ για τη μετά μνημόνιο υγειονομική εποχή επισημαίνει πως «το υπουργείο Υγείας θα πρέπει να ολοκληρώσει τα βήματα για κεντρικές προμήθειες, το οποίο παρουσιάζει δραματικά καθυστέρηση».

Πάντως τον νέο πρόεδρο του ΙΣΑ προβληματίζει το γεγονός ότι οι υπουργοί Υγείας μένουν στη θέση τους μόνο για ένα ή δύο χρόνια επικειρώντας μία πολιτική που εκπροσφέρεται από... άσκετους με την υγεία συνεργάτες.

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης έχει ως εξής:

► Μεγάλη κουβέντα γίνεται τις τελευταίες πημέρες, με αφορμή το άνοιγμα του ιατρικού επαγγέλματος, για το οποίο όλος ο ιατρικός κόσμος καταθέτει την αντίρρησή του και την πνευσία του υπουργείου Υγείας να επιμένει στο άνοιγμα. Πλα πάση σας και πώς μπορούμε τελικά να θωρακίσουμε τον ιατρικό χώρο, τη σημαντική που η Ελλάδα διαθέτει πολλούς γιατρούς - είναι χαρακτηριστική συχνά να φράστηκε τον κυβερνητικό εκπροσώπου και καθηγητή στο LSE κ. Ηλία Μόσιαλου ότι έχουμε περισσότερους πνευμονολόγους από ό,τι στη Γερμανία - και τόσους λίγους νοσηλευτές.

Ο ιατρικός χώρος και οι φορείς, έχουν διατυπώσει την άποψη της δημιουργίας του υγειονομικού χάρτη, για την παραγωγή του ιατρικού δυναμικού, ανά ειδικότητα και Περιφέρεια. Το κράτος είχε τη δυνατότητα εδώ και πολλά χρόνια να έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε η παραγωγή του ιατρικού δυναμικού να έχει προσαρμοσθεί στις πραγματικές ανάγκες της

► Την καλύτερη δυνατή δημόσια υγεία με οικονομικό και ταυτόχρονα ποιοτικό τρόπο θα δώσει ο **Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), καθώς το ιατρικό Σώμα εδώ και χρόνια έχει ταχθεί υπέρ ενιαίου φορέα υγείας με ελεύθερη επιλογή γιατρού, ελεγκτικό υποχαίρισμα ηλεκτρονικής**

συνταγογράφουσις και δυνατότητα αξιοποίησης όσων γιατρών θέλουν να ενταχθούν με συλλογικές συμβάσεις.
Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως πρόεδρος του **Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών** ο κ. **Γιώργος Πατούλης**.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας

«Να μην δημιουργήσουμε σουπερ-
μάρκετ υγείας σε κάθε γειτονιά»

χώρας. Σήμερα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αναξιοποίητο ανθρώπινο δυναμικό, η κυβέρνηση, αντί να θωρακίσει όλη τη χώρα ώστε να έχουν οι πολίτες ισότιμη προσβασιμότητα στο υγειονομικό σύστημα, δίνεται η δυνατότητα σε μη γιατρούς, σε εμπόρους της υγείας, να δημιουργήσουν ανεξέλεγκτα σουπερμάρκετ υγείας, σε κάθε γειτονιά. Και αυτό, τη στιγμή που θέλουμε να εξυγάνουμε και να εξορθολογίσουμε οικονομικά το σύστημα.

Ποιες είναι οι βασικές σας προτεραιότητες με αφορμή την ανάλυψη των καθηκόντων σας ως πρόεδρος του ΙΣΑ; Τι ορματίζεστε, τι θέλετε να πετύχετε, τι φοβάστε περισσότερο;

ρισσοτέρο;

υγείας, είτε ως διεκδικητές της διόρθωσης των δομών της, οραματίζόμαστε να φτιάξουμε ένα σύστημα που θα προσφέρει την καλύτερη δυνατή ποιότητα με το χαμηλότερο κόστος. Να υπηρετεί τον άνθρωπο, προσαρμοσμένο στα διεθνή πρότυπα, με τη μέγιστη αξιοποίηση του ιατρικού δυναμικού προς όφελος του Ελλήνα πολίτη. Ας μη ξενάγμε ότι σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχουν Ελληνες γιατροί, μεγαλουργούν. Ας δώσουμε τους κανόνες και την αξιοκρατία να μεγαλουργήσουν και στη χώρα τους.

Από την άλλη πλευρά, με προβληματίζει το γεγονός, ότι βλέπουμε υπουργούς να μένουν μόνο ένα ή δύο χρόνια, να ακούνε συνεργάτες άσκετους με τον χώρο της υγείας και να επιχειρούν μία πολιτική που δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Φοβόμαστε μάπως ζούμε κάπι παρόμοιο και σήμερα.

Πείτε μας πώς βλέπετε το ασφαλιστικό εγχείρημα των κυβέρνησης για τη δημιουργία του Ενιαίου Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) από το οποίο μενάλες προσδιορίζεται έχουν δημιουργηθεί.

Τον νέο πρόεδρο του ΙΣΑ προβληματίζει το γεγονός ότι οι υπουργοί Υγείας μένουν στη θέση τους μόνο για ένα ή δύο χρόνια επιχειρώντας μία πολιτική που εκπορεύεται από... άσχετους με την υγεία συνεργάτες

Εκτιμάτε ότι θα μπορέσει να συσπειρώσει σωστά και αρμονικά όλα τα ταμεία και να λειτουργήσει ακριβοδίκατα για όλους τους φορείς; Πρέπει να υπάρχουν ίδιες συμβάσεις για τους γιατρούς, φαρμακοποιούς και κλινικές ή κάθε φορέας να δημιουργήσει ξεχωριστά με τον Οργανισμό τις δικές του συμβάσεις.

του συμφροσείς;
Ο ΙΣΑ εδώ και χρόνια είναι υπέρ του ενιαίου φορέα υγείας, με ελεύθερη επιλογή γιατρού, ελεγκτικό μπχανισμό πλεκτρονικής συνταγογράφησης και δυνατότητα αξιοποίησης, όσων γιατρών θέλουν να ενταχθούν, με συλλογικές συμβάσεις, μέσω των Ιατρικών Συλλόγων. Πιστεύουμε ότι θα δώσει πιν καλύτερη δυνατή δημόσια υγεία, με τον οικονομικότερο και ποιοτικότερο τρόπο.

► Καταθέστε μας την άποψή σας για τις συγχωνεύσεις των νοσοκομείων, αλλά και των προνοιακών ιδρυμάτων, από τις οποίες, σύμφωνα με την πνευσία του υπουργείου Υγείας, θα υπάρχει εξοικονόμηση πόρων για το σύστημα. Ποια η άποψή σας για τις συγχωνεύσεις των κλινικών τις οποίες αναμένουμε;

Μέχρι σήμερα είδαμε μία πρόχειρη μελέτη συγκωνεύσεων από κάποιους συμβούλους του υπουργού, που ακόμη και στο διοικητικό επίπεδο είναι κακές και ανεπιτυχείς. Για παράδειγμα δεν μπορεί να συγκωνεύονται οι δομές της Λαμίας με το νοσοκομείο Αμφισσας και Καρπενού. Ούτε το Παίδων Πεντέλης με το «Αγία Σοφία» και τα «Άγια Λαζαρίκια Κυριακού». Οσον αφορά τις συγκωνεύσεις κλινικών, ακόμη δεν έχει παρουσιαστεί εάν πρόκειται να συγκωνευθούν, να καταρυθούν ή να δημιουργηθούν τμήματα. Οταν μας ζητηθεί π άποψη είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε.

► Πώς βλέπετε το εγχείρημα της πγεσίας του υπουργείου Υγείας για χορήγηση μεθαδόνης από τα νοσοκομεία; Μάλιστα ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος σε συνάντηση με τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το θέμα των ναρκωτικών, υιοθέτησε πρότασή σας για πιστοποίηση γιατρών στα νοσοκομεία, καθώς και πρόταση της κυρίας Μ. Μαλλιώρη - προέδρου του OKANA - για πιστοποιημένη φαρμακεία. Μίπως τελικά έχουμε εναπόθεσει πολύ βάρος στα δημόσια νοσηλευτήρια και αντί να δημιουργήσουμε οικονομίες κλίμακος προκαλέσουμε σύγχυση και ελλείψια:

Σήμερα υπάρχουν 7.000 άνθρωποι, που περιμένουν να μπουν στη λίστα για τροπή.

για χορήγηση μεθαδόνης. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι θα πρέπει να απαντήσουμε ως κοινωνία σε αυτή την κατάσταση. Θεωρώ ότι η εικόνα που ζούμε στα γραφεία του OKANA είναι αδιανότητα. Ωστόσο το θέμα δεν είναι να σβήσουμε τη συγκεκριμένη και να δημιουργήσουμε άλλες στην Περιφέρεια. Γι' αυτό και η πρόταση μας ήταν η χορήγηση της μεθαδόνης, σε όλα τα νοσοκομεία. Βέβαια αυτό προϋποθέτει επαρκές προσωπικό, για να μην επιβαρυνθούν άλλες λειτουργίες του νοσοκομείου. Επίσης είπαμε ότι θα μπορούσαν να πιστοποιηθούν εξειδικευμένοι ψυχίατροι μέσω OKANA, με συγκεκριμένους κωδικούς, ώστε να χορηγούν σε ειδικές κατηγορίες μεθαδόνη. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν και άλλες προληπτικές δράσεις του υπουργείου για τους νέους, ώστε να μην μπουν στην εξαρτησιογόνο κατάσταση των ναρκωτικών, καθώς και να δοθεί έμφαση στην ψυχιατρική, κοινωνική και εργασιοθεραπευτική διαδικασία για όσους μπορούν να βγουν από την εξάρτηση. Το θέμα είναι να προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους θεραπεία και όχι να συντρούμε την εξάρτηση.

► Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται ο χώρος της υγείας και του φαρμάκου στην χώρα μας τα επόμενα χρόνια; Εκτιμάτε ότι υπάρχουν ελπίδες να δημιουργηθεί ένα ευοϊστόν και αποτελεσματικό - από πλευράς παροχής υπηρεσιών - τοπίο για τον πολίτη στην ιατρική εποχή;

Θεωρούμε ότι το πρώτο αγαθό, που λέγεται υγεία, δεν πρέπει να υπολείπεται για τον Ελληνα πολίτη πάρα τις οικονομικές δυσκολίες που περνά τόσο η χώρα όσο και η παγκόσμια κοινότητα. Είναι απόλυτα επιβεβλημένο το υπουργείο Υγείας να ολοκληρώσει τα βήματα για κεντρικές προμήθειες, κάτι στο οποίο παρουσιάζει δραματική καθυστέρηση. Παράλληλα, η πλεκτρονική συνταγογράφηση, καθώς και η κάρτα υγείας, θα εξορθολογίσουν τις δαπάνες και θα εξασφαλίσουν στον Ελληνα πολίτη τη δυνατότητα να παίρνει φθηνό φάρμακο μέσα από τα ασφαλιστικά ταμεία. Οταν γίνει αντιληπτό από την πγεσία του υπουργείου ότι δεν πρέπει να πυροβολά συστηματικά τα πόδια του, καθυβρίζοντας τους υγειονομικούς κλάδους και όταν αποφασίσει να περάσει στην πράξη εφαρμογής των κανόνων του ελέγχου και της συναίνεσης μέσω διαλόγου με τους φορείς, θα υπάρξει ελπίδα για να επιτευχθεί η εξοικονόμηση πόρων καθώς και η ισότιμη παροχή υγείας υψηλού επιπέδου για τον κάθε πολίτη.